

Adressen Vonk kerken en instellingen:

Zodat de vonken van Gods Geest ervan af vliegen!

- 1 't Lichtpunt, *Abrona*
Maanlaan 4, 3712 XJ Huis ter Heide
- 2 De Kapel, *Altrecht*
Gedachtengang 2, 3705 WH Zeist
- 3 Amandelhof,
Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist
- 4 Bartiméus: Ontvangst in gebouw *Atrium*
Renesselaan 30, 3703 AJ Zeist.
- 5 Diakonessenhuis Zeist,
Professor Lorentzlaan 76, 3707 HL Zeist
- 6 Doopsgezinde Kerk,
Pauw van Wieldrechtlaan 29a, 3701 ET Zeist
- 7 Evangeliegemeente de Oase,
Torenlaan 38, 3701 VK Zeist
- 8 De Citadel, *Evangeliegemeente Zeist*,
Bergweg 6 Zeist
- 9 Lutherkapel, *Evangelisch Lutherse Gemeente*,
Woudenbergseweg 38, 3701 BC Zeist
- 10 Evangelische Broedergemeente,
Zusterplein 12-20, 3703 CB Zeist
- 11 Gemeente van Apostolische Christenen,
Johan van Oldenbarneveltlaan 130, 3705 HK Zeist
- 12 Kerkelijk Centrum Zeist-West,
Nederlands Gereformeerde Kerk en *wijkgemeente Zeist-West*,
de Clomp 33-02, 3704 KB Zeist
- 13 de Looborch,
Woudenbergseweg 42, 3701 BC Zeist
- 14 de Mirtehof,
Molenweg 50, 3708 SG Zeist
- 15 Walkartkerk, *Nederlandse Protestantenvbond*,
Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist
- 16 NoorderLichtkerk, *wijkgemeente NoorderLicht*,
Bergweg 92b, 3707 AE Zeist
- 17 Oosterkerk, *wijkgemeente Oost*,
Woudenbergseweg 44, 3701 BC Zeist
- 18 Oude Kerk, *wijkgemeente Pniël*,
1e Dorpsstraat 1, 3701 HA Zeist
- 19 Sint Josephkerk, *Emmausparochie*,
Rozenstraat 20, 3702 CB Zeist
- 20 Sionskerk, *wijkgemeente de Bron*,
Jacob Catslaan 73, 3705 BP Zeist
- 21 Spathodea,
Oranje Nassaulaan 7, 3708 GB Zeist
- 22 de Werkschuit,
Egelinglaan 2B, 3705 TC Zeist
- 23 de Wijngaard, *verpleeg- en verzorgingshuis*,
Dennenweg 2, 3735 MR, Bosch en Duin



Vonk! KERK EN KUNST
50 jaar Raad van Kerken Zeist
website: www.raadvankerkenzeist.nl/werkgroepen/jubileum/ contact: jubileumrvkzeist@gmail.com

Vonk! KERK EN KUNST
50 jaar Raad van Kerken Zeist
website: www.raadvankerkenzeist.nl/werkgroepen/jubileum/ contact: jubileumrvkzeist@gmail.com

Dit jaar bestaat de Raad van Kerken in Zeist 50 jaar!

Vonk!

Feest

Dat vieren we in de maand mei als een 'feest van de Geest'.

Een uitbarsting van creativiteit waar de vonken vanaf spatten.

De eerste vonk wordt aangeblazen met een oecumenische viering op Hemelvaartsdag:

5 mei, Doopsgezinde Kerk, 9.30 uur.

Het feest eindigt op de traditionele Zeister Kerkendag, de zondag na Pinksteren:

22 mei, Evangelische Broedergemeente, 10.00 uur.

In de tussenliggende periode is er een veelkleurige kunstmanifestatie. Verspreid over Zeist openen kerken en instellingen hun deuren voor exposities, concerten, workshops en lezingen.

Hoogtepunt van de activiteiten is op zaterdag

21 mei, heel Zeist, vanaf 10.00 uur

met een Kunstroute. Dan kunt u wandelend, fietsend, per rolstoel of auto naar meer dan 20 adressen van kerken en instellingen om kunstuitingen te bewonderen en mee te doen met allerlei activiteiten. In deze map een overzicht van alles wat er te doen is!

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is er een kunstwedstrijd met als thema 'Feest'.

De prijsuitreiking (in drie leeftijdsgroepen) is op Kerkendag.

Geschiedenis

De Raad van Kerken in Zeist is een halve eeuw geleden opgericht vanuit het bevlogen verlangen naar eenheid van alle christenen. De initiatiefnemers droomden van een kerk zonder muren.

Vandaag is de Raad vooral een pragmatisch samenwerkingsverband van 21 geloofsgemeenschappen. Waar mogelijk werken ze samen, vooral met als doel om gezamenlijk hun stem te laten horen in de Zeister maatschappij. Ze zijn nauw betrokken bij praktische hulpverlening en ook is de Raad vertegenwoordigd in het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies dat een gesprekspartner is voor de plaatselijke overheid.

De droom van het begin is echter allerminst vervlogen. Christus' opdracht tot eenheid is immers onverminderd geldig. In de samenleving is een honger naar zingeving die zich niets aantrekt van kerkmuren. De uitdaging voor de komende jaren zal zijn om in een nieuwe situatie, waarin kerken elkaar meer dan ooit nodig hebben, manieren te vinden om inspirerend in de Zeister samenleving aanwezig te zijn. Zodat de vonken van Gods Geest ervan af vliegen.

Wat zou het mooi zijn als Vonk! een laaiend vuur zou aansteken!

Info: jubileumrvkzeist@gmail.com en www.raadvankerkenzeist.nl

